



# Waddenwandeltocht: 18 kilometer

## MEDEDELINGEN

- De route is niet geschikt voor buggy's, of andere rijdende voorwerpen. Sommige paden zijn niet verhard.
- De tocht gaat voor een gedeelte door het natura 2000 gebied Fryslân butendyks. Hier zijn geen honden toegestaan. Uw hond moet dan ook thuisblijven
- Het lopen is op eigen risico.
- Er wordt ook gelopen over wegen waar ander verkeer aanwezig, kijk goed uit!
- Het is een prachtige omgeving waar gewandeld wordt. Prachtig genoeg om schoon te houden, laat geen afval achter.
- Tot slot: GENIET!





## Ferwert

Een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op een kwelderrug is ontstaan. In de 11de eeuw is de zeedijk gebouwd en is de terp binnendijs komen te liggen. Op het plein 'het Vrijhof' is de terp met daarop de kerk mooi zichtbaar.



## Hegebeintum

De terp is met bijna 9 meter boven nap de hoogste terp van Nederland. De meeste terpen hebben namelijk een hoogte tussen de 2 en 7 meter. De terp van Hegebeintum is voor een groot deel afgegraven omdat de vruchtbare grond goed gebruikt kon worden. Meer informatie kunt u vinden in het bezoekerscentrum waar u langsloopt .



## Buitendijkse natuur

Rust, weidsheid en de ruige natuur staan hier op één. Het natuurgebied is onderdeel van het Werelderfgoed Waddenzee en ruim 4200 hectare groot. Een groot deel is in eigendom van it fryske Gea maar een heel aantal hectares zijn ook nog in particulier bezit. Geniet van de groene zomerpolders, kleurrijke kwelders en de slikkige slikvelden. Elk jaar komen hier ruim één miljoen vogels om voedsel te zoeken en uit te rusten. Tijdens de wandeling kun je volop genieten van de kluut met haar omhoog gebogen snavel, de gakkende brandgans of de grote groepen bonte strandlopers. Niet alleen de ontelbare aantallen wadvogels, maar ook de bijzondere kwelderplanten zijn de moeite waard. In het voorjaar zie je het vers groene zeekraal op de slikvelden en in het najaar kleuren de bloeiende kwelderplanten, zoals de zeeaster, de kwelder rood.



## Terp fan de takomst

Terpen zijn belangrijke verschijningen in het Friese landschap. Historisch gezien spreken ze tot de verbeelding, ze roepen vragen op als het gaat om archeologie en ze inspireren tot nieuwe plannen en ideeën op het gebied van kunst en cultuur. De terpbewoners van vroeger waren sterk verbonden met het Wad. Die betrokkenheid is er nog steeds bij de huidige bewoners van dit gebied, maar door de aanleg van de dijken is de verbinding voelbaar verbroken.

De Burmanierp was een grote, hoge terp, maar minder hoog dan de terp van Hegebeintum. Op de terp stond de Herjuwsmastate waar Gemme Van Burmania woonde. Hij vertegenwoordigde Fryslan bij de inhuldiging van Philips II als Koning der Nederlanden. Van de Burmania terp is eigenlijk niets terug te vinden. In het jaar 1907 begon de afgraving ervan en deze duurde tot 1935. De terp is nu een laagte wat gebruikt wordt als ijsbaan.

In 2011 besloot het dorp Blije dat het anders moest. De inwoners wilden meer met het gezicht naar de Waddenzee toe wonen, leven en werken. De hoogste terp van Friesland, in Hegebeintum, laat in het landschap een deel van het oude verhaal zien. Waarom hier geen nieuw verhaal aan toegevoegd? En zo ontstond het idee om ter hoogte van Blije buitendijks een nieuwe terp te maken: de Terp fan de Takomst. Een bijzondere belevingsplek, die mensen naar het dorp en de Waddenkust trekt, waar oude verhalen verteld kunnen worden en nieuwe verhalen gemaakt.

De tocht wordt mogelijk gemaakt door: Losse Fearen, Het lage Noorden, cafe 't Hoekje, Wetterskip Fryslân, Bakkerij van der Kloet, Slager Schreiber, Spar Ferwert en Maaltjidservice Ferwert. Ook is er steun van it Fryske Gea. Waarvoor allen hartelijk dank! Wij doen mee aan rabobank club support, stem je op ons? Alvast bedankt!

